

Mit barns skolestart -læserens erfaringer

Vi har alle forventninger til skolens start: Far og mor og ikke mindst barnet selv.



Men hvordan er skolestarten? her er et par af vores læsers erfaringer:

Lene Jørgensen siger: Da min søn for 3 år siden startede i børnehave, modtog vi et brev fra børnehaven om at vi var velkomne på besøg, når det passede os. Sammen med brevet fik vi også et hæfte på ca. 40 sider med virksomhedsplan, faste traditioner og megen mere god information. Vores søn havde ikke været i kommunal dagpleje, så vi var lidt spændte på hvordan det ville gå med 39 andre børn, når han havde været vant til farmor og farfar. Mine tanker var få dengang han skulle starte. De gik mest på hvordan han ville takle det at skulle dele de voksne med så mange andre børn og hvordan han ville have det med at blive afleveret et helt fremmed sted.

Det gik rigtig godt. Det er tilladt forældrene at sætte sig og drikke kaffe og evt. også spise lidt brød, når man aflevere barnet. Her kan man så sidde og snakke med pædagogerne, de andre børn og evt. andre forældre. Det var med til at indkøringsperioden gik godt. D.v.s. at jeg i alle 3 år har måttet give mig tid til dette morgenritual fordi han synes at det er så hyggeligt. Nu skal han i skole efter sommerferien og lillesøster skal overtage hans plads. I dag gør jeg mig mange flere tanker, nu hvor han skal i børnehaveklasse.

Han er meget videbegærlig og det som bekymrer mig meget er om skolen/læreren overhovedet er i stand til at svare fyldestgørende på alt det han vil vide. Han spørger både til sol, måne og stjerner m.m. og han forventer at blive taget alvorlig og få et ordenligt svar. Det har vi selvfølgelig selv opdraget ham til og vi forsøger også at gøre ham parat til at stille krav til den "undervisning" som han vil få i 0. kl.

Helle Lysell Froholdt har også nogle erfaringer:

Min datter blev langsomt og blødt sluset med ind i hverdagen i børnehaven op til start det var rart at vide at det gik godt og at hun faldt godt til. Så selve indkøringen gik bare så dejligt let. Og jeg fik en god indtroduktion af institutionen og en god samtale med pædagogen på stuen om de forskellige ting i hverdagen og om min datters vaner det var rigtig lækkert. jeg var glad for den indkøring men nu skal hun i skole og her er det jeg GRUER og er nervøs for alle de nye ting der skal ske og hvordan hun selv tager det.