

## Fokus på familie



Familien har i gennem de sidste 30 år ændret sig – fået nye værdier, ægteskabet, som institution har ændret sig og vi får færre børn. Ja, alt det har vi jo hørt et par gange. Men hvad er det konkret der er ved at ske.

### Der bliver flere og større børnefamilier

Ifølge Danmarks Statistik er ikke alene antallet af børnefamilier stigende ( Den 1. januar 2001 var antallet 652.630, hvilket er 4.473 børnefamilier flere end året før. ) men antallet af børn pr. familie er også stigende. Det gennemsnitlige børneantal pr. familie var den 1. januar 2001 på 1,75 hjemmeboende børn under 18 år mod 1,64 børn i 1990. Antallet af étbarnsfamilier faldt i løbet af 2000 med 1.971 familier eller 0,7 pct.

En af dem der forsker i børnefamiliens forhold er Mai Heide Ottensen fra Socialforsknings Institutet. Mai har lige udarbejdet en rapport om samboskab, ægteskab og forældrebrud.

Det viser sig, at valget mellem at være samboende og være i ægteskab i høj grad er betinget af, hvor familien er i sin livsfase.. Er du ung, førstegangsfødende og har du kun få års samliv bag dig, vil det også være mest sandsynligt at du vælger at være samboende. Men der sker noget, når familieforholdene ændre sig. Kommer der et barn mere, flytter man i hus ja, så blomster romantikken igen og bryllupsklokkerne ringer. Det traditionelle ægteskab går i stedet for det at være samboende.

Men ægteskab har også en anden betydning for et parforhold. Noget tyder på, at man når man gifter sig, tror man mere på hinanden. Der er nemlig flere samlivsbrud blandt samboende end blandt ægtefæller. Når man er gift stiller man også andre forventninger til hinanden og arbejder mere med sine kriser.

### Værdier i den "Nye familie"

Socialforskningsinstitutet har også udarbejdet en rapport om "Ansvar og Værdier i børnefamilier".

Undersøgelsen er udarbejdet af Dines Andersen og Anne-Dorthe Hestbæk. De peger begge på, T forældrenes opdragelsesværdier ikke følger et fasttømret mønster. Der er primært 5 værdier der lægges vægt på i børneopdragelsen: "personlig frihed, konkurrence, ansvarlighed, solidaritet og ærlighed."

"Ærlighed" forstår man som at sige sandheden når man bliver spurgt, ansvarlighed går hånd i hånd med pligtopfyldelse, solidaritet skal mere ses som et udtryk for tolerance over for mennesker med en anden baggrund end ens egen. "Den personligfrihed" er også en topscorer, men den skal dog dyrkes med måde Og hvordan kommer "konkurrencen" så ind i børneopdragelsen? Konkurrence er mange ting – det er godt i leg og spil – der er dog en vist modstand mod konkurrence i skoleøjemed.

## **Men hvad med børnenes arbejdsdag - og livet i institutionen**

548.000 børn var i marts indskrevet i en offentlig børnepasning, dvs. dagpleje, daginstitution eller skolefritidsordning. Antallet af børn i offentlig børnepasning er fra april 1999 til marts 2000 steget godt 1 pct. mod 4,5 pct. fra januar 1998 til april 1999.

Vil du vide mere kan du besøge Socialforskningsinstituttets hjemmeside:<http://sfi.dk>

Af Helle Lund